



ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Έκκληση για προσευχή για την Ανατολική Ουκρανία

Ο Ευρωπαϊκός Ευαγγελικός Σύνδεσμος (ΕΕΣ) εκφράζει την βαθιά ανησυχία του για την εκ νέου αύξηση της έντασης ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία σε σχέση με την περιοχή Ντονμπάς της Ανατολικής Ουκρανίας.

Φόβος εισβολής, επιθυμία για σεβασμό και εδαφική νομιμότητα, πατριωτισμός και οργή – στοιχεία κατανοητά και παρόντα στην περιοχή. Αν κανείς προσθέσει την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων και τη διπλωματική πίεση, η κατάσταση καθίσταται επικίνδυνα ασταθής.

Ο πληθυσμός του Ντονμπάς έχει ήδη υποφέρει σε τρομερό βαθμό. Ο ΟΗΕ επιβεβαιώνει πως από το 2014 έχουν χάσει τη ζωή τους 3375 πολίτες. Σχεδόν δύο εκατομμύρια έχουν διαφύγει σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας και μισό εκατομμύριο ανθρώπων έχουν ζητήσει άσυλο στο εξωτερικό.

Όσοι παραμένουν στο Ντονμπάς, στα πλαίσια των αυτονομαζόμενων Λαϊκών Δημοκρατιών του Ντονένσκ ή του Λουχάνσκ, βρίσκονται σε ενά είδος νεκράς ζώνης. Εάν επιλέξουν να εκφράσουν υποστήριξη για την Ρωσία ή την Ουκρανία, γνωρίζουν ότι η αντίπαλη πλευρά δεν θα δείξει κατανόηση ή δεν θα συγχωρήσει. Για επτά χρόνια, έχουν αφεθεί να ζούνε υπό επικίνδυνες συνθήκες, εκεί όπου ο κανόνας δικαίου μετά βίας υφίσταται και όπου η οικονομική κακουχία είναι έντονη.

Θρησκευτικές μειονότητες, μεταξύ άλλων και Ευαγγελικές κοινότητες, δεν είναι σε θέση να δηλωθούν επίσημα και δεν επιτρέπονται οι δραστηριότητές τους. Η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία (ΡΟΕ) και η Ουκρανική Εθνική Ορθόδοξη Εκκλησία (ΟΕΟΕ) βρίσκονται σε συνεχή αντιμαχία, υφιστάμενες τις επιθέσεις των οπαδών της ΡΟΕ στην Ανατολή και της ΟΕΟΕ στην υπόλοιπη επικράτεια της Ουκρανίας.

Θα επιδεινωθεί ο πόνος των ανθρώπων με την επανάληψη ενός πολέμου πλήρους κλίμακος;

Ο Ευρωπαϊκός Ευαγγελικός Σύνδεσμος απευθύνει έκκληση προς τους Ευαγγελικούς σε όλη την Ευρώπη να προσευχηθούν για:

- **Παρηγοριά και θεραπεία** για τα θύματα της διαμάχης.
- Την **ασφάλεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα** του λαού της Ουκρανίας.
- **Σοφή διπλωματία** η οποία θα επιδράσει προς μία δέσμευση για ειρήνη και σταθερότητα.
- **Γενναίους ειρηνοποιούς** στο Ντονμπάς, την Ουκρανία, την Ρωσία και σε άλλα μέρη.
- **Τους Χριστιανούς, αδελφούς και αδελφές μας, στο Ντονμπάς, την Ουκρανία και την Ρωσία.**