

Αγαπητοί αδελφοί,

με το γράμμα αυτό θέλουμε να σας εξηγήσουμε περισσότερο τη στρατηγική σημασία της πρόσκλησης αυτής για το εργαστήριο κηρυγματικής και να σας υπογραμμίσουμε ότι αυτή είναι μια θαυμάσια ευκαιρία, όχι όμως μόνο για να έχετε οι ίδιοι μια εξαιρετική ευκαιρία «επιμόρφωσης». Είναι μια θαυμάσια ευκαιρία να επιλέξετε από την εκκλησία σας νεότερους αδελφούς που χρειάζονται το σεμινάριο αυτό στο ξεκίνημα της διακονίας τους.

Λένε ότι το μέτρο της επιτυχίας μας ως εργάτες, είναι ανάλογο της ενθάρρυνσης που δίνουμε σε άλλους να υπηρετήσουν. Προσευχόμαστε το Πνεύμα του Θεού να σας οδηγήσει να παροτρύνετε τους ανθρώπους που χρειάζονται να παρακολουθήσουν ένα τέτοιο πρόγραμμα, έτσι ώστε να υπηρετούν την εκκλησία του Χριστού καλύτερα.

Πρέπει επίσης να ξέρετε, ότι το πρόγραμμα δεν αποτελείται από μια σειρά κηρυγμάτων, άλλα από μια σειρά σεμιναρίων και εργαστηρίων. Μην όμως θεωρήσετε ότι «αυτά είναι για τους αρχάριους». Και οι πιο έμπειροι εργάτες χρειαζόμαστε τέτοιες ευκαιρίες για να αναλογιστούμε τις πρακτικές μας και να εμπνευστούμε από νέες μεθόδους. Άλλωστε η επικοινωνία και ανταλλαγή εμπειριών και γνώμων με άλλους εργάτες-αδελφούς στο μόχθο του κηρύγματος- από μόνη της θα είναι οικοδομητική. Ένα φρεσκάρισμα λοιπόν σαν κι αυτό θα ήταν χρήσιμο σε όλους.

Κλείνουμε με δύο παρατηρήσεις που γίνονται επίκαιρες καθώς ζούμε σε μια χώρα που ανακάλυψε σχετικά πρόσφατα την σπουδαιότητα της «Δια Βίου Μάθησης». Οι εργάτες του ευαγγελίου πρέπει να είμαστε «διδασκτοί» μέχρι τέλους και δεν μπορούμε να αποκριθούμε σε ένα τέτοιο κάλεσμα με ένα «Εμείς ξέρουμε να κηρύττουμε, δεν υπάρχει άλλο να προχωρήσουμε»! Το σεμινάριο αυτό δεν είναι βιβλική ή θεολογική ή ποιμαντική εκπαίδευση ελπίζουμε όμως ότι σε κάποιους θα ανοίξει την όρεξη προς την κατεύθυνση αυτή και σε κάποιους άλλους θα μας θυμίσει ότι η δια βίου μάθηση συνεχίζεται...

Με αδελφική αγάπη
Ελληνική Επιτροπή Langham